

# SINT NICOLAAS



Op de Sint Nicolaas dagen we je uit om te laten zien wie je bent en waar je voor staat.

- De leerling krijgt zicht in eigen kwaliteiten en weet waaraan gewerkt moet worden.
- De leraren zijn ambitieus en volgen adequaat de vernieuwingen en pakken het beste voor de school eruit.
- Ons onderwijs is anders, vanuit overtuiging en bewuste keuzes.

**MIJN DOELEN,  
MIJN ACTIES,  
MIJN PERSOONLIJKHEID**



**WAAR EEN KLEINE SCHOOL GROOT IN KAN ZIJN**

Wij zorgen dat elk kind zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. We leggen hierbij de lat hoog. Bij ons leren kinderen zichzelf en de ander kennen en accepteren. Dat doen wij door oog te hebben voor verschillen, in een sfeer van saamhorigheid, betrokkenheid en verbondenheid bij elkaar.

**ONZE MISSIE**



Op de Sint Nicolaas leer je dat je een belangrijke bijdrage hebt aan de leefbaarheid van de wereld

- De leerling leert hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan de maatschappij.
- De leraren dragen uit dat verschillen er mogen zijn en leren leerlingen vaardigheden die bijdragen aan een betere interessante samenleving.
- De school staat in woord en daad midden in de samenleving.

**SAMEN STERK IN DE WERELD**



**Erkendend**

“Ik ken mijzelf goed en weet wat ik wel en wat ik niet kan. Ook kan ik talenten in een ander herkennen en erkennen.”



**Verbindend**

“Ik ben communicatief en sociaal vaardig, zodat ik de samenwerking met de ander kan aangaan zodat we elkaar kunnen helpen en aan kunnen vullen.”



**Grensverleggend**

“Ik heb het zelfvertrouwen, de vaardigheden en het doorzettingsvermogen om me aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat doe ik met maximale inzet en heel veel plezier.”

**KERNWAARDEN**



Plezier in leren



Vanuit nieuwsgierigheid



Samen met anderen



Met een stevige basis